

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

Το τελευταίο διάστημα η πλατεία Βικτωρίας κατακλύζεται από μετανάστες και μετανάστριες. Μετά την εκδίωξή τους από το Πεδίον του Άρεως, η πλατεία είναι πλέον ο χώρος όπου πλήθος από οικογένειες διανυκτερεύουν για λίγες μέρες, μέχρις ότου να καταφέρουν και πάλι να μετακινηθούν με προορισμό την βορειοκεντρική ευρώπη.

Επάνω στην ιδιαιτερότητα και τον έκτακτο χαρακτήρα αυτής της συνθήκης έγιναν κάποιες αποτυχημένες απόπειρες ακροδεξιάς/φασιστικής παρουσίας. Τη Δευτέρα 7/9 μοιράστηκε στην Βικτώρια ένα κείμενο κάποιων δύο θεοφάνειας «αγανακτισμένων κατοίκων», το οποίο αν και μάλις δύο γραμμάτων συμπύκνωνε όλη τη ρατσιστική τους σαπίδα απέναντι στην παραμονή των μεταναστών στην πλατεία. Τέσσερις μέρες μετά, την Παρασκευή 11/9, προσπάθησαν να κάνουν και μια πιο οργανωμένη συγκέντρωση – που έφτασε το πολύ το δέκα άτομα. Η αρχική τους εμφάνιση προσπαθούσε ματαίως να επενδύσει επάνω σε ένα δύο θεοφάνειας ανθρωπιστικό προσωπείο μιλώντας για τα παιδάκια των προσφύγων. Δυστυχώς για αυτούς τους φασίστες, η κινητοποίηση και η παρουσία αθλητέων κόσμου τους έφεραν γρήγορα. Ήτοι, λίγο πριν εξαφανιστούν από την πλατεία, εκδήλωσαν τις πραγματικές ρατσιστικές διαθέσεις τους, και οι ίδιοι αειώνικαν ως υπερασπιστές της καθαρότητας, της τάξης και της ασφάλειας.

Πιλάμε για γραφικούς ρατσιστές, όμως καθόλου δεν θα υποτιμήσουμε το ρόλο τους, τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Αναγνωρίζουμε σε αυτούς τους τύπους τα μικρά και μεγάλα αφεντικά της πλατείας και της γύρω περιοχής που έχουν άμεσα αθλικό αντίκρισμα από την υποτίμηση της ζωής των μεταναστών. Τους μαργαράτορες που καίγονται για την πελατεία τους και που επίσης έχουν ευθαρσώς καταλάβει το δημόσιο χώρο της πλατείας με τραπεζοκαθίσματα. Τους ιδιοκτήτες που νοιάζονται για την αείσια των ακινήτων τους. Όλα εκείνα τα πρόσωπα και τους μηχανισμούς- τους μπάτσους, τους κρατικούς υπαλλήλους, τα αφεντικά, τους μαφιόζους, τους νταβατζήδες και τα κυκλώματα της νύχτας- που εκμεταλλεύονται την παράνομη εργασία των μεταναστών και των μεταναστριών. Τους μικροαστούς που με την οικονομική κρίση βλέπουν ότι τα οφέλη του παρελθόντος λιγοστεύουν και δεν διστάζουν να πατήσουν επί πτωμάτων για να διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση. Να αναδείξουν έναν εσωτερικό εχθρό ως ένα κατ' εξοχήν πρόβλημα δημόσιας τάξης, να σπρώξουν με κάθε κόστος τον πιο αδύνατο ταξικά στον πάτο για να αποκομίσουν εκείνοι όσα περισσότερα μπορούν. Τους ρουφιάνους της αστυνομίας. Τους εθνικά περήφανους και φιλήσυχους πολίτες που ζητούν την ομοιομορφία και τους καθαρούς τοίχους στις γειτονιές.

Τέτοιους είδους μορφώματα έχουν επιχειρηθεί και στο παρελθόν αλλά οι προσπάθειες έχουν πέσει στο κενό, με την αμέριστη συμβολή πολιτικών υποκειμένων, συλλογικοτήτων, και όσων δε γουστάρουν και δεν ανέχονται φασίστες να σουλατσάρουν στις γειτονιές. Γνωρίζουμε καλά εδώ και χρόνια τις απόπειρες σχηματισμού φασιστοεπιτροπών, την επιτροπή φάντασμα αγγελιούλου-πλατείας Βικτωρίας με επικεφαλής την Ελένη Παπαδοπούλου. Έλληστε κάνουν την εμφάνισή τους μέσω συνεντεύεων σε στημένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και άλληστε μέσω πληρωμένων άρθρων στο διαδίκτυο. Τα φασιστικά πογκρόμ στους μετανάστες που έλαβαν χώρα σε διπλανές γειτονιές το 2011 έγιναν με τις πλάτες τέτοιων τύπων σαν κι αυτούς, που ως μέλη επιτροπής κατοίκων βρήκαν πολιτική εκπροσώπου σαν τους φασίστες της χρυσής αυγής.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε καθόλου χώρο στους όποιους φασίστες να παρουσιάζονται δημόσια στην πλατεία Βικτωρίας ούτε και θα περιμένουμε να αποκτήσουν την απαραίτητη δημοσιότητα και κρατική κάλυψη. Οι πλατείες μας θα μείνουν καθαρές από φασίστες και κάθε ρατσιστικό δηλητήριο. Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έμπρακτα ώστε οι πλατείες και οι γειτονιές μας να αποτελούν χώρους ελευθερίας, με δομές και δίκτυα αθλητέων γύρω των από κάτω. Στο πλευρό των μεταναστριών και των μεταναστών, των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων, σπέναντι στο κράτος, τα αφεντικά, τους φασίστες και τις μαφίες τους.

